

'T SCHORRE

KONTAKTBLAD VAN DE HEEMKUNDIGE KRING STENE

13^o JAARGANG DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

nr. 2/3



ADRES: *Dhr/Mevr/Gulfs. :*

FockeJey Rogon
Nelkerljesstraat 2
8460 Oostende



HEEMKRING 'T SCORRE STEENSE
GESTICHT OP 21 FEBRUARI 1978

DOEL 1. DE STUDE VAN DE HEEMKRONDE

2. HET BEVORDEREN VAN DE BELANGSTELLING VOOR DE HEEMKRONDE.

3. HET BESCHERMEN VAN ALLES DAT WAARDE HEEFT VOOR DE HEEMKRONDE (B.S. 16 OKT 1980)



TELKENAAR ALLEHEILIGET TENTOONSTELLING OVER
FOLKLORE, AMBACHT OF HOBBY IN DE RINDERSAAL
VAN 'T VOSSERHOL,
JEUGDVRIENDELIJKE ROMMELMARKT
VOORDACHTEN EN SJONEREIZEN.
OPENDEUR ELKE TWEDE ZONDAG VAN DE
MAAND.



MET DE HUIFKAR IN 'T SCORRE.

TJEDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS,
ELKE WOENSDAG EN ZATERDAGMIDDAG
OM 14.30. VAN DE KERK VAN STENE-DORP
OOM OP AANVRAAG.

RESERVATJE GASTHOF VOSSERHOL
TEL 700199



DE STEENSE GROEP

SCHILDER-, TEKEN- EN BEELDHOOUWKUNST IN DE
MOLEN

IN DE LENTE, WEDSTRIJN VOOR JONGEREN.

TJEDENS DE ZOMERMAANDEN, WEEKWIJDE TENTOONSTELLINGEN

GROEPTENTOONSTELLING TJEDENS DE
AVONDMARKT.



'T STEENSE KLOSJE

KANTKLOSCURSUSSEN VOOR
BEGINNELINGEN EN GEVORDERDEN.

TWINTIG LESSEN VAN SEPTEMBER
TOT EN MET JUNI.

INLICHTINGEN BIJ MONITRICE

GRETA STONE TEL: 800191.

DIVERSOET RENG



DE STENELINGEN

ELK JAAR ROND PASSEN

"SINT-AMMAFESTIEM"

IN KORT VERHEYDE

EEN AVOND VOL PORZIE, FILM,

TONEEL EN MUZIEK.

MILKE 07

Inhoud

Woord vooraf P. Vandewalle

Het St Gregoriuskoor J. Vermeire

Lidmaatschap 1991

Groeten uit Stene

Wat nu met de pastorie ?

UITNODIGINGEN ALLERHEILIGENWEEKEND

Protestactie "Afbraak? - Neen!"

Molenzondag 1990

Oude gebruiksvoorwerpen H. Devos

Wandelen in het Krekengebied

Zij die ons verlaten hebben

Samenstelling:

- P. Vandewalle
- H. Devos
- R. Defever
- K. Compernelle

WOORD VOORAF.

Met het vallen van de bladeren verschijnt een dubbelnummer van ons Periodiekje. Zoals ieder jaar is de maand november voor onze Heemkring een drukke maand. Naar jaarlijkse traditie is er onze tentoonstelling, de zevende dag en de zieltjesavond, maar daarover verder meer. Maar tijdens de voorbije maanden bleven wij ook niet stilzitten. Het anders zo rustige Stene werd opgeschrikt door een aantal geruchten en halve en hele waarheden. Ondertussen kenden de tentoonstellingen van onze kunstenaars in de molen een groot succes en mochten wij ter gelegenheid van de Open Monumentendag zeer veel bezoekers ontvangen die de moeite niet te veel vonden om de molen tot op de hoogste verdieping te beklimmen. Ook de jaarlijkse barbecue van onze leden was een groot succes: 45 leden, vrienden en kennissen namen aan het festijn deel.

Paul Vandewalle
Voorzitter.

PANNËKOEKEN-EN WAFELBAKKERIJ VAN 'STEENE-DORP'

ROMER FOLKEDRY-DECOMBEL
 MELKERIJSTRAAT 2,
 STENE-DORP
 OOSTENDE
 TEL.: 093.50.44.86 .

*Gaellig somersijn
 in een rustiek kader*

*Gasthof
 "Vossenhol"*

*Stene-dorp
 (rechtvoor 't kerke)*

Het Sint-Gregoriuskoor in de bloemetjes (1934-1984).

Dit jaar bestaat het koor 50 jaar. Weinig koren halen die respectabele leeftijd. In enkele afleveringen wordt de geschiedenis van ons koor geschetst, vanaf de stichting door E.H. Suykers, over Medard Vandevelde tot nu met Marie-Rose Hostyn.

1. De beginjaren (1934-1940).

Het is allemaal begonnen toen E.H. H. Suykers onderpastoor werd alhier. In zijn " eerste Indrukken over de Sint-Catharinaparochie " zegt hij, dat hij vanaf de eerste week (juli-augustus 1933) met huisbezoeken is begonnen om te weten wie zijn parochianen waren, omdat hij anders geen " stichtingen " kon beginnen. Hij schrijft dat hij hierin door de Goddelijke Voorzienigheid werd geholpen. Onverwachts kwam bij mij een struise man (Charles-Louis Defour ?) aanbellen die mij op de man af vroeg of ze niet met enige mannen mochten zingen in de kerk. Ze hadden dat nog gedaan, zegde hij. Ik ging aanstonds akkoord. Hij zou voor enige mannen zorgen. Zo konden we starten met een zangkoor om op de hoogdagen de goddelijke diensten op te luisteren. Het viel mee...het Sint-gregoriuskoor was gesticht ! (citaat)

De repetities hadden plaats bij Hector Suykers thuis, in de Nieuwe Langestraat 110. Het koor bestond louter uit mannen en het zong, tweestemmig, liederen en missen.

Eerst zongen wij in de kapel van het klooster. In die kapel was er een verhoogje, oksaal geheten, daarop stond het harmoniumpje, eerst van zuster Perpetua en later van zuster Paula. Marie-José Dehaese, de latere zuster Ludwina, heeft daar nog als kind gezongen.

Vanaf 1937 zong het koor in de pasgebouwde Sint-Katarinakerk. Een pater domicaan uit Oostende, die een uitvoering van een tweestemmige mis van het koor had gehoord, was vol verbazing. In de sacristie zij hij: " Wel, wel, je moet daarvoor naar de Conterdam komen om zo iets te horen ! " (citaat).

In 1937 kwam Louis Brou als eerste koster. Hij nam de leiding van het koor op zich. Bij de uitvoeringen sloeg ofwel Cyriel (Pier) Vanhoutte ofwel Camiel Verschore de maat. Er bestaat een historisch geworden foto van het koor uit 1937. We herkennen daar Gustaaf Somers, Omer Baes (+), Florimond Vanhoutte (+), Jean Rosseel, Omer Mestach, Louis Brou (+), Cyriel Blomme (+), Julien Vandenabeele (+), Martin Vermeire, Pierre Verbanck, Cyriel Vanhoutte (+), Hector Suykers (+), Camiel Verschoore (+), Lucien Verbanck, Camiel Verbanck.

Met de oorlog viel alle activiteit stil. Wanneer en onder welke omstandigheden Louis Brou de parochie verliet is nog niet achterhaald. Hoe ook, in 1946 kwam een nieuwe koster(-biervoerder): Medard Vandevelde. Onder de oorlog en tijdens de eerste jaren van Medard Vandevelde, was er van een georganiseerd koor nog nauwelijks sprake. Medard Vandevelde woonde op Sint-Jan. Er waren geen repetities. De overblijvende koorleden zongen op het oksaal de zondagmissen en vooral de hoogmis. In die tijd was alles nog in het Latijn. Als er niemand was om de maat te slaan, deed Medard dat met zijn hoofd, van achter zijn harmonium.

Onder de hoogmis was het daar op het oksaal zo wat een aparte wereld. Men had er zich nogal wat privileges toegekend. Ik arriveerde daar boven in 1951 op vraag van Werner Mestach, om eens te komen luisteren. Wat me opviel was dat niet iedereen zong. Doorgaans zaten daar een man of acht. Onder de preek lag er wel eens iemand met de benen op de stoel voor zich, of viel er al eens iemand in slaap, of nam Dokter Elskens zaliger wel eens nota's. Op de hoogdagen deed E.H. Vermeulen de omhaling en hij profiteerde er dan van onverhoeds, met de schaal, op het oksaal te verschijnen. En....voortgaande op de ferme blos op zijn wangen dacht ik dat hij wel verontwaardigd was over het geboden schouwspel. *Johan Vermeire* (wordt vervolgd).

Beenhouwerij -
Charcuterie

Gilbert Matthys
Willaert

Nieuwe doekstraat 51

Amsterdam - Oostende

Tel: 059 70 40 25

Onze specialiteiten zijn o.a.

- Barbeque -
- Fondue - Gourmets -
- Koude Schotels -

Verassingsbrood (vanaf min 4 pers)

30 verschillende soorten
zelfgemaakte charcuterie

Wees en blij Kieskeurig
proef daarom de
specialiteiten v/ Gilbert



Lidmaatschap 1991

U wordt opnieuw lid van onze Heemkring in 1991 door betaling van 250 fr:

- via het bijgevoegd overschrijvings formulier op rek. nr. 001-0688371-38.
- in Gasthief 't Vossenhol.
- aan een bestuurslid.

Stel niet uit tot ... (U weet wel !)

Dank bij voorbaat.





GROETEN UIT STENE

Wat nu met de Pastorie van Stene.

Men kan moeilijk stellen dat de komst van pastoor Willy Bonte onopgemerkt aan de Stenenaars voorbijgegaan is. Na enkele weken werden wij door een aantal mensen aangesproken die er ons op wezen dat er rare dingen in de kerk gebeurden. Bij ons volgende bezoek aan de kerk moesten wij inderdaad vaststellen dat het voorste gedeelte van het koorgestoelte verwijderd was en dat met stukken van de communiebank een nieuw altaar werd gemaakt. Alhoewel wij moeten toegeven dat dit nieuwe altaar zeer goed tot zijn recht komt in het geheel van de kerk en het rococo-interieur helemaal niet schaadt, moeten wij als Heemkring er op wijzen dat de Sint-Annakerk van Stene een beschermd monument is en aan dergelijk gebouw zomaar geen wijzigingen mogen toegebracht worden.

Juist na de Paardenzegening in de maand juni werden wij er van op de hoogte gebracht dat de Pastorie van Stene zou afgebroken worden. Wij waren zo verrast door dit bericht - dat wij het nauwelijks durf-

den en konden geloven - dat wij onmiddellijk op inlichtingen uit trokken. En waarlijk, er werd reeds iemand aangezocht een kostenraming van de sloop van de pastorie te berekenen. Uit de informatie die wij toen konden inwinnen leerden wij het volgende: de pastoor vond - en misschien terecht - dat de huidige toestand van de pastorie niet zeer comfortabel was en dat een aantal aanpassingswerken en restauratiewerken dienden uitgevoerd te worden. De kostenraming leek echter zo hoog dat er werd gezegd dat " een nieuwe pastorie wellicht niet zoveel zou kosten ". Voor wij echter met het verhaal verder gaan willen wij stellen dat de persoon van de pastoor hier volledig buiten staat.

Uit verder inlichtingen mochten wij vernemen dat vooral de Kerkfabriek op de afbraak aanstuurde. Het ligt toch voor de hand dat de Heemkring in de bres springt om deze plannen alsnog te doen wijzigen. In een eerste reactie hebben wij de pastoor laten weten dat wij er helemaal niets tegen hebben dat hij over een treffelijke woonst wil beschikken, maar ook hebben wij laten weten dat wij ons met alle wettelijke middelen tegen de afbraak zullen verzetten.

Daarop hebben wij de Dienst voor Monumenten en Landschappen gevraagd om de pastorie van Stene, het tweede oudste gebouw van Stene, bij hoogdringendheid als monument te klasseren. Wij mochten onlangs een antwoord ontvangen waarin ons beloofd werd dat er een onderzoek zou opgestart worden met als doel over te gaan tot de volledige klassering van het dorpsgezicht, waarvan uiteraard de pastorie deel uitmaakt. Ondertussen hebben wij een affiche-campagne opgestart waarbij aan de mensen werd gevraagd om een " Afbraak, neen " affiche te willen ophangen. Heel wat Stenenaars hebben deze oproep beantwoord. Toch willen wij niet dat de zaken ten spits worden gedreven. Wij zijn ervan overtuigd dat met wat goede wil een oplossing kan gevonden worden die iedereen kan bevredigen. Wellicht kan voor de pastoor een woning worden gevonden waarin hij met zijn ouders kan gaan wonen en kan de Kerkfabriek de pastorie verkopen aan iemand die bereid is het gebouw te bewaren en op te knappen.

Paul Vandewalle.

Heemkring 't Schorre Steene organiseert:

" UIT HET LEVEN GEGREPEN"

Tentoonstelling van schilderijen van

Dhr. Lionel Sanctorum in het

Gasthof Vossenhol

op 1 en 2 november 1990

open: 10u tot 12u en 13u tot 18u

Op donderdag 1 november 1990:

"DE ZEVENDE DAG"

om 10u in de molen van Stene-dorp

Mevr. Vecruyssen-Haeghebaert

Dhr. L. Verbanck

Dhr. O. Vilain

"ZIELTJESAVOND"

Pannekoekenfestijn op vrijdag

9 november 1990 om 19u30 in het

Gasthof Vossenhol

UITNODIGING 1.

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de Heemkring met het Allerheiligenweekend een tentoonstelling. Eerder werd reeds aangekondigd dat deze expositie zou doorgaan onder het motto " Stene en zijn kerk ". He-
laas, door omstandigheden buiten onze wil kan dit niet en hebben wij moeten uitkijken naar een vervangingsoplossing, die wij ook gevonden hebben. Zo hebben wij dan ook het genoeg al onze leden uit te nodigen op de tentoonstelling " Uit het leven gegrepen ".
Daarbij zullen een aantal schilderijen van de heer Lionel Sanctorum tentoongesteld worden in de Ridderzaal van het Vossenhol. Deze schilderijen geven een aantal tafere-
len uit het dagelijks leven weer. De ten-
toonstelling wordt geopend op woensdag 31 oktober 1990 om 20 uur. Iedereen is welkom. Deze expositie blijft open op 1 en 2 novem-
ber telkens van 10 tot 12 en van 13 tot 18 uur.

UITNODIGING 2.

Voor de derde maal organiseert de Heemkring een " Zevende Dag ". In navolging van het populaire BRT-programma worden een drietal personen door de voorzitter ondervraagd. Dit jaar viel onze keuze op de volgende personen:

- Lucien Verbanck, inwoner van de Konterdam die ondervraagd wordt over het Stene en de Konterdam van vroeger.
- Omer Vilain, erestadsbibliothecaris die ondervraagd wordt over de bibliotheek, zijn eigen werk en over het milieu.
- Emilienne Haghebaert-Vercruysse, schepen van de stad Oostende. Zij wordt op de rooster gelegd over cultuur en sociale zaken.

Deze manifestatie gaat door op donderdag 1 november 1990 in de molen van Stene. Vanaf 10 uur is de molen open en om 10u30 begint deze " Zevende Dag ", er is een pauze voorzien; tijdens deze pauze wordt een versnapering aangeboden. Daarna blijft de molen nog een tijd open voor een gezellig napraatje.

UITNODIGING 3.

Al even zeer behoort het tot de tradities van de Heemkring dat in deze november-tijd een " Zieltjesavond " wordt georganiseerd. Dit jaar grijpt deze manifestatie plaats op vrijdag 9 november 1990 om 19u30 in de Ridderzaal van het Vossenhol te Steene-Dorp. Iedereen is er welkom, en voor slechts 100 BF krijg je pannekoeken en koffie zoveel men wil. Waar kan men dit nog krijgen in Oostende voor die prijs ? Elk zegge het voort, en beter kom met gans de familie naar deze rustige, gezellige avond. Hartelijk dank bij voorbaat !



DEPOORTER Michel

ALLE VERVOER VERKOOP VAN ZAND EN TEEFLAARDE
AFZETBAKKEN

B.V.B.A. VERVOER DEPOORTER

Ontwerpenstraat 3 8400 OOSTENDE (Stene)

Tel 059/70 71 40

Protestactie " Afbraak Neen "

Kort na het bekendmaken van de plannen van de Kerkfabriek om de pastorie van Stene-Dorp af te breken begon de Heemkring de actie " Afbraak Neen ". Honderden aanplakbrieven werden verdeeld en heel wat mensen hingen die op aan hun raam of in hun wagen. Deze actie van de Heemkring was niet bedoeld tegen de persoon van de pastoor maar tegen het naar ons Inzien onbesuisd optreden van de Kerkfabriek. Vele mensen konden het ondemokratisch optreden van de Kerkfabriek niet slikken: kunnen vijf mensen zomaar beslissen om een gebouw met grote historische waarde (tweede oudste gebouw van Stene) te laten slopen? Waar is het kunstgevoel van deze mensen gebleven ? Gelukkiglijk waren er Instanties die de zaak op een meer nuchtere manier bekeken: de Dienst voor Monumenten en landschappen liet ons weten dat er een onderzoek gestart zal worden om uit te maken of Stene-dorp niet op zijn geheel moet beschermd worden. Anderzijds weigerde het Stadsbestuur een sloplingsvergunning af te leveren.

Het laatste nieuws is dat de Kerkfabriek de oude pastorie zal verkopen. Wellicht ware het beter geweest dit gebouw te restaureren maar de beslissing te verkopen

is toch beter dan de beslissing te slopen.

In het Vossenhol lag een " klachtenschrift " waarin de bezoekers hun mening konden schrijven. Uit dit schrift enkele aantekeningen die voor rekening van de schrijvers zelf komen:

" als Westvlaming uit Brabant, laat Stene-dorp zoals het is, het straalt rust uit "

" welk normaal mens is opgeschept met dergelijke waanzinnige gedachten ? "

" laten staan en daarmee basta "

" wie zijn patrimonium afbreekt, breekt zijn volk af "

" je kunt komen en gaan maar de pastorie moet blijven staan "

" denk aan ons patrimonium, we moeten redden wat nog te redden valt, de pastorie moet behouden blijven "

" wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, geen afbraak aan het uitzicht van Stene, anders is het Stene niet meer "

" Al vanaf 1764 doet dit huis zijn best om mensen te laten genieten van zijn schoonheid, wie zijn wij om daar iets aan te veranderen ? "

" Een stuk patrimonium als deze oude pastorie, die naast het Sint-Annakerkje het gezicht uitmaakt van het gezellige Stene, afbreken om materiële redenen gaat niet op, laat deze relikwie dan ook bestaan en houdt ons dorpje zoals het is !".



VERANDA'S • PERGOLA'S • ZWEMBADOVERDEKKINGEN



Éen en de zelfde structuur in uw huis

VERANDALUX
dé specialist!

vergunningenstraat 11, 8400 oostende

☎ 059/32.10.16

Open monumentendag '90

Molenzondag in Stene-dorp

Zondag aanstaande, 9 september, worden over heel Vlaanderen en Brussel meer als duizend monumenten opgesteld voor de belangstellenden. Geklasseerde gebouwen die anders zelden of nooit toegankelijk zijn, kunnen nu door het publiek worden bezocht. Ook de stad Oostende neemt deel aan dit initiatief. Onder impuls van de heemkundige kring 't Schorre Steene wordt op zondag 9 september de Steense molen opgesteld, terwijl gedurende de namiddag tevens de kans geboden wordt om met paard en huifkar een rondrit in het pittoreske en historisch waardevolle dorp te maken.

De molen van Stene-dorp werd van hout opgetrokken tijdens het Beleg van Oostende, begin zeventiende eeuw. In 1853 werd hij dan in steen heropgebouwd. Tot in het jaar 1927 maalde hij nog met windkracht, daarna rukte een zware storm de wieken af. Een stookoliemotor hield de maalstenen nog enkele jaren draaiende, maar uiteindelijk werd de concurrentie met de industriële maalderijen te zwaar. Vanaf dan stond de molen enkel nog te verkrotten.

Volledig gerestaureerd

In 1978, ter gelegenheid van het jaar van het dorp, werd de molenromp dan met de bijbehorende grond door de stad Oostende aangekocht met de bedoeling deze te herstellen in z'n vroegere luister. Het duurde echter nog ettelijke jaren voor er schot in de zaak kwam. Intussen had de Steense heemkundige kring op eigen initiatief met enkele van de allernoodzakelijkste opknapwerken begonnen. In '88 gaat het stadsbestuur uiteindelijk toch over tot restauratie, terwijl ook de Koning Boudewijnstichting dat jaar 200.000 fr. subsidie toelegt voor werken aan de molen.

Intussen werden deze werken dit voorjaar volledig voltooid. Het resultaat is effenaf prachtig. De molen is nu vochtvrij, alle etages werden binnenin hersteld met mogelijkheid tot gebruik, de plafonds werden volledig in hout gestoken... Naar aanleiding van de monumentendag op zondag 9 oktober organiseert de heemkring vanaf 14 uur een open deur-namiddag in de molen. De bezoekers zullen het volledige gerestaureerde interieur kunnen bezichtigen. In de molenruimte zal ondertussen eveneens drie expo's lopen. De gekende miniaturbouwer Alfons Koten zal aanwezig zijn met een aantal mini-landbouwvoertuigen. In de molenruimte zelf brengen enkele kunstenaars van de Steense Groep werken over molens en op de eerste en tweede verdieping loopt een tentoonstelling over „Steene“ met materiaal uit het archief van de heemkring. Er zullen tevens permanent rondritten met paard en huifkar in Stene-dorp voorzien zijn. De deelname in de onkosten van dit laatste bedraagt 50 fr.

Met deze activiteiten wil de heemkring nogmaals de nadruk leggen op het specifieke karakter van Stene-dorp en het omringende schorregebied.

(Johan)

LUC VAN ACKER- DE SCHACHT



BEETHOUWERIJ-CHARCUTERIE
 VERS INLANDS RUNDS-KALFS-
 EN VARKENSVEES
 KONIJNEN EN GEVOGELTE
 ZANDVOORDE STRAAT, 24,
 8400 CONTERDAM-OOSTENDE
 TEL. 70.50.85
 • KOUD EN WARM BUFFET •

TUINEN

JOS DEMUYCK
 GROENVOORZIENING
 TUINAARBEID & ONDERHOUD



ARCHIMEDESSTRAAT 63,
 INDUSTRIEPARK - STEENE
 OOSTENDE. TEL 059/706281

• FIETSEN • CYCLO-CROSS • SPORT •



CHARLES VAN HOUTTE
 VANDYCKSTRAAT, 9,
 8400 OOSTENDE



MICHEL DEPOORTER
ONTWORPENSTRAAT 3,
8400 OOSTENDE (STONE)
VERVOER

VERKOOP VAN ZAND EN TEELJAARDE
VERHUUR VAN AFZETBAKKEN



Slagerij
**D. Delanghe-
Dewachter**

Gistelse steenweg 78
8400 Oostende
Tel. 059 / 705100



DEVRIENDT REVE

Oude Gebruiksvoorwerpen.

MES VOOR HET VERWIJDEREN VAN OUDE STOPVERF.

SAMENSTELLING:

Hard stalen mes uit één stuk (lemmer + hecht). Het hecht of handvat werden aan beide zijden beschermd door lederen lapjes. het leder is door middel van twee klinknagesl aan het metaal bevestigd. De totale lengte bedraagt 19,5 cm, de lengte van het hecht 9,5 cm. De hoogte van het lemmer liep van 25 tot 28 mm, de dikte van de rug bedroeg 3 mm, van het leder ongeveer 4 mm. De hoek van de punt van het mes bedroeg 60°.

GEBRUIK:

Dit gereedschap werd gebruikt bij het verwijderen van oude stopverf of mastiek uit de ramen bij het vervangen van de gebroken ruiten.

WERKING:

Met lichte hamerklopjes op de brede rug van het lemmer werd de soms versteende stopverf uit de sponning van het raam verwijderd. De punt van het mes diende voor het verwijderen van de massa uit de hoeken.

Te bezichtigen in Gasthof Vossenhol bij Hugo Devos.

Het fraaie achterland van Oostende



Het Oostendse krekengebied, een waardevol en beschermd natuurgebied.

N.Z.

Wandelen in Krekengebied

ZANDVOORDE — Als je van je vakantie nog iets meer wilt maken, dan wat luieren in de zon, dan is een wandeling door het Oostendse krekengebied net dat wat je zoekt. Een rustige namiddagvullende wandeling. En de kinderen kunnen er praktisch heel de weg veilig ravotten.

We starten de wandeling in de deelgemeente Zandvoorde. Een gemeente die van landbouwersdorp, uitgegroeid is tot industriegemeente en als dusdanig een gretige fusieprooi werd voor Oostende. Enfin, die fusie heeft niet alleen windeieren gelegd. Je wagen kan je kwijt op het dorpsplein of bij de kerk, waar we trouwens zullen starten. Niet zonder even het stemmige OL-Vrouwkerkje binnen te gaan. De middenbeuk en de vieringspijlers zijn vroeggotisch. De H. Livinus wordt er vereerd. Het orgel dateert van 1854, maar werd in 1985 volledig op (orgel)punt gezet. In dat jaar ook vierde Zandvoorde haar 800-jarig bestaan. De kerk werd onlangs verrijkt met een schilderij dat de Hemelvaart van Maria voorstelt. Het werd geschonken door de Brugse Carmel.

Bij het buitenkomen van de kerk stappen we rechtsaf, laten de markt rechts liggen en wandelen de Grintweg in. Net voorbij het huisnummer 3 nemen we de wandelweg, die naar een sociale woonwijk leidt, in 1956 aangelegd. We wandelen de Zonnebloemlaan door, kruisen de drukke Zwanenlaan en gaan steeds rechtdoor, de Egellaan in. Recht voor ons hebben we de internationaal befaamde rolschaatspiste reeds heel dikwijls het strijdperk van prachtige wedstrijden.

Uit "Het Volk"

16-17 juli 1988

(woord vervolg)

Zij die ons
verlaten
hebben.

De heer Maurice Vanvyaene, weduwnaar van Angèle Janssens, geboren te Torhout op 22 augustus 1910 en overleden op 5 september 1990.

Hij was lid van de Heemkundige Kring

* * *

Juffrouw Rachel Ameloot, dochter van wijlen Hieronymus Ameloot en Charlotte Vanthourhoudt, geboren te Stene op 24 juli 1913 en overleden te Oostende op 6 oktober 1990.

Zij was een bekende Stenenaar.

* * *

Mevrouw Amanda Vanslembrouck, overleden in de ouderdom van 80 jaar.

Zij was de ex-uitbaatster van het café Hoge Barriere.